

Beste Durendaalers,
Beste ouders,
Beste vrienden,



Wij hebben de eer en het genoegen jullie uit te nodigen voor een spetterend festijn! Naar jaarlijkse traditie houden wij namelijk onze kaas- en vleesavond. Dat het ook nu weer een gezellige avond wordt, staat vast! Terwijl de vele foto's van het afgelopen scoutsjaar op de achtergrond geprojecteerd worden op een groot scherm, kunnen jullie genieten van een heerlijk kaas- en vleesbuffet à volonté, wit en bruin brood, fruit en lekkere dranken. Daarnaast is er ook een tombola met tal van mooie prijzen voorzien!



Dit evenement gaat door op **zaterdag 24 maart vanaf 19u00** in zaal **COC** in de Nieuwebrugstraat te Ronse. Aangezien we blijven streven naar verbetering en steeds groter worden, hebben we terug de grootste zaal van Ronse gereserveerd. Dit festijn kan echter alleen door jullie terug een groot succes worden. Trommel daarom de hele familie op om samen te genieten van dit gezellige festijn!

Kaarten kosten €14 voor een volwassene en €7 voor een kind (zes t.e.m. twaalf jaar). Kinderen jonger dan zes jaar zijn gratis. Bij deze brief vinden jullie tien kaarten voor volwassenen en vijf voor kinderen. Extra kaarten kunnen jullie steeds bij de leiding verkrijgen. Gelieve de kaarten af te rekenen tijdens één van de zondagsvergaderingen, tegen **uiterlijk 18 maart**. Vergeet dit zeker niet zodat wij ons goed kunnen organiseren. Vergeet ook niet om de **niet-verkochte kaarten terug te geven**, anders worden die aangerekend.



Wij gaan graag goed georganiseerd te werk en voorzien een tafel voor elke familie. Het is uiteraard geen probleem om familieleden mee te brengen die op het laatste moment beslissen om toch mee te komen. We vragen jullie hiervoor wel ten laatste op de middag van de kaasavond telefonisch te verwittigen zodat wij, indien nodig, op tijd de tafels kunnen herschikken.

Herwig: 0496 / 57 27 33

Detlev: 0495 / 62 15 38

Talisa: 0498 / 23 70 73

Wij hopen van harte jullie allemaal te mogen ontvangen op deze gezellige avond!

*Ondertussen groeten we jullie op z'n scouts,
Leiding en Bestuur*